

# ΚΙΒΔΗΛΗ Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

Γράφει ο Κώστας Πάππας



Καθημερινά διαβάζουμε για πολλαπλά βίαια ξεσπάσματα από τη θρησκεία της κατ' εξακολούθησης αδικίας. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ, ή μήπως ναι; Για άλλη μια φορά βλέπουμε το Ισλάμ στην αυτό - εκρηκτικότητα του (αν θα μου επιτραπεί αυτή η έκφραση) για να δείξει για άλλη μια φορά, γιατί είναι περίπου τόσο ευπρόσδεκτο σε αυτόν τον πλανήτη, όπως θα ήταν άλλωστε και ένας κομήτης.

Για άλλη μια φορά βλέπουμε χιλιάδες θεοπάλαβους Ισλαμικής καταγωγής να παίρνουν ελεύθερο χρόνο από τον ξυλοδαρμό των γυναικών τους, για να δείξουν την ευαίσθητη πλευρά τους. Πώς; Με το να ισοπεδώνουν τις πόλεις που ζούμε, παρακινούμενοι από το αμόρφωτο παπαδαριό τους, του οποίου η παιδεία είναι ακόμη χαμηλότερου επιπέδου της παιδείας των οπαδών τους.

Και για άλλη μια φορά στον πολιτισμένο κόσμο, καλούμαστε να λογοκρίνουμε τους εαυτούς μας, από σεβασμό προς μια θρησκεία που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του μισού των ανθρώπων στον πλανήτη και που διπλασιάζεται σαν πολιτική ιδεολογία, ταυτόσημη με τον ναζισμό και σαν ιατρική ορολογία με τον καρκίνο. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο άσεμνο. Ή μήπως το αντίστροφο;

Να αποκαλέσουμε αυτές τις ταραχές παιδαριώδεις και ανόητες, είναι σαν να τους δίνουμε μια αξιοπρέπεια που δεν τους αξίζει. Μπορούν μόνο να περιγράφονταν απλά σαν ισλαμικές.

Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Υποτίθεται ότι πρέπει να δείξουμε ανοχή και σεβασμό για μια θρησκεία που δεν γνωρίζει την έννοια αυτών των λέξεων και βγαίνει κάθε μέρα έξω από το δρόμο της για να το αποδεικνύει. Υποτίθεται πως πρέπει να τροποποιήσουμε τις αξίες μας για να φιλοξενήσουμε μια θρησκεία που φιλοξενεί τίποτα και κανέναν. Που όντας, φιλοξενούμενοι στις χώρες μας, βιάζουν καθημερινά τις γυναίκες μας γιατί η θρησκεία τους τις θεωρεί κοινές πόρνες.

Το αδίκημα του βιασμού μιας δεκαπεντάχρονης από ένα εσμό μουσουλμάνων, τιμωρήθηκε στη Σουηδία με 100 ώρες Κοινοτικής εργασίας!!! Η ποινή στις ισλαμικές χώρες είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο βιασμός μιας γυναίκας τιμωρείται με θανατική ποινή, απλά η βιασθείσα θανατώνεται δια λιθοβολισμού, διότι έχει βιασθεί και ο βιασμός αποτελεί σοβαρό αδίκημα για μια γυναίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βιαστής «*πρώτος τον λίθο βαλέτω*». Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει αυστηρός και δίκαιος νόμος στο Ισλάμ;

Μας έχουν απομυζήσει. Έχουμε κουραστεί από τα κατασκευασμένα Ισλαμικά παράπονα. Μας προκαλεί βαριεστημάρα, όταν ακούμε κάποιο γενειοφόρο παλιάτσο ή κάποια ανόητη χαζοχαρούμενη Χανούμιστα, λέγοντάς μας πόσο θεωρούνται

προσβεβλημένοι από την συμπεριφορά μας. Δεν μπορούμε καν να μπούμε στον κόπο και να γελάσουμε, ακόμη και όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απαιτεί ξεκαρδιστικά να μην χαρακτηριστεί η «ισλαμοφοβία» έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όταν λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά στοιχεία, υπάρχει ένας πολύ ισχυρότερος λόγος να χαρακτηριστεί το Ισλάμ σαν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Επιπλέον, η Τουρκία είναι ήδη υποκριτικά ένοχη για ένα από τα ειδικότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην ιστορία, εκείνο της γενοκτονίας των Αρμενίων και εκείνο των Ποντίων, άλλα και άλλων, εγκλήματα τα οποία η Τουρκία δεν έχει καν τα κότσια να παραδεχθεί.

Όταν οι μουσουλμάνοι αρχίσουν να δείχνουν το ίδιο επίπεδο οργής για γεγονότα που είναι πραγματικά προσβλητικά, όπως οι χιλιάδες των γυναικών και των κοριτσιών που δολοφονούνται, βιάζονται και ακρωτηριάζονται με νόμιμες κλειτοριδεκτομές κάθε χρόνο στις χώρες τους, τότε θα μπορούσαμε να τους πάρουμε λίγο πιο σοβαρά.

Και πάνω από όλα τις φασκίζουν. Η μαντήλα καθιερώθηκε σαν σύμβολο σκοταδισμού, καταπίεσης και υποδούλωσης της ψυχής και του σώματος της γυναίκας. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον πλανήτη που να είναι λιγότερο άξιο συμπάθειας και σεβασμού, από τη μουσουλμανική «Δημοκρατία» και οργή.

Πράγματι, υπάρχει κάτι βαθιά κωμικό για την μουσουλμανική οργή. Είναι τόσο σκηνοθετημένη και φτιασιδωμένη, που ακόμα και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να την πάρει κανείς στα σοβαρά, ακόμη και αν το θέλαμε, που κανένας με σώας τας φρένας το θέλει πια.

Υπήρξε κάποια εποχή, που στο Ισλάμ δόθηκε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας από πολλούς ανθρώπους στη Δύση. Τώρα διαπιστώνουμε ότι είναι ένα ανθρωποκτόνο και ψυχοκτόνο δηλητήριο και δεν θα θέλαμε ποτέ να είχαμε ακούσει για αυτό, διότι 20 χρόνια αβάσιμη καπηλεία για τα ανούσια ανομήματα και τα αδικαιολόγητα αδικήματα, μας έδειξαν το τι πραγματικά είναι αυτή η θρησκεία, που τώρα δεν μας αρέσει, δεν την εμπιστευόμαστε, και δεν πρόκειται ποτέ να τη σεβαστούμε και αδιαφορούμε το πώς οι μουσουλμάνοι αισθάνονται γιαυτό.

Τα πάντα είναι μια προσβολή σε αυτή τη θρησκεία. Το κάθε τι προκαλεί αδίκημα. Κανείς δεν δίνει δεκάρα πια. Κύριοι μεμέτηδες, την έχετε καταδικάσει σε θάνατο. Έχετε σκοτώσει την κότα με το χρυσό αυγό. Έτσι τώρα, αν είστε προσβεβλημένοι μουσουλμάνοι, πηγαίνετε και βάλτε το κεφάλι σας στο φούρνο και δεν μας καίγεται καρφί.

Και αν νομίζετε, ότι εφαρμόζοντας τη βία, η Δύση τελικά θα ενδώσει, γελιέστε, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο να συμβεί. Ακόμη και αν οι πολιτικοί θέλουν να, οι άνθρωποι δεν θα το επιτρέψουν. Θα συνεχίσουμε μιλώντας τις σκέψεις μας ανοιχτά και ελεύθερα, γιατί είναι αναφαίρετο δικαίωμα μας, που πηγάζει από τους αγώνες μας και δεν μπορεί κανείς να μας το στερήσει.

Το αν ο Τσίπρας ποινικολόγησε την λέξη «λαθρομετανάστης» γιατί του το επέβαλε η αριστερή του ιδεοληψία και η υποκρισία, εγώ και οι όμοιοι μου θα τη μεταχειριζόμαστε, γιατί υπάρχει στο λεξικό μας και σημαίνει ακριβώς αυτό που είστε. Όπως και κατσαπλιάς σημαίνει αυτό που εκείνος ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι.

Και δεν δίνουμε τίποτα στο Ισλάμ, επειδή το Ισλάμ δεν μας δίνει τίποτα. Είναι μια θρησκεία που συνεχώς παίρνει. Δώσε, δώσε, δώσε είναι ότι ακούμε πάντα. Δώσε μου σεβασμό, ακόμη κι αν δεν τον αξίζω. Δώσε μου ειδική μεταχείριση αλλιώς θα είμαι προσβεβλημένος και θα είσαι ρατσιστής. Καλά κάνω!

Έλεος πια, είμαστε άρρωστοι και κουρασμένοι να τα ακούμε αυτά, είμαστε άρρωστοι και κουρασμένοι από το Ισλάμ και είμαστε άρρωστοι και κουρασμένοι από τις περιττές συγκρούσεις και εκφοβισμούς που προέρχονται από αυτή τη θρησκεία σε κάθε στιγμή.

Κάθε εβδομάδα ακούμε τους μουσουλμάνους να μας λένε ότι εμείς στη Δύση πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικός σε αυτούς είναι ο προφήτης τους. Σας καταλαβαίνω, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν μας νοιάζει τώρα, και δεν πρόκειται ποτέ να ενδιαφερθούμε.

Καταλάβετε το. Δεν δίνουμε δεκάρα για τα συναισθήματα σας. Τα δικά μας συναισθήματα είναι πιο σημαντικά και αυτά τα συναισθήματα, μας λένε ότι είμαστε άρρωστοι μέχρι μυελού οστέων ακούγοντας για τη θρησκεία σας. Κανένα ποσό βίας δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, χωνεύτε το. Όσες περισσότερες ταραχές, ουρλιάσματα και φωνές, τόσο λιγότερο θα σας ακούσουμε. Απλά θα ισχυροποιούν την θέληση μας να μην τρομοκρατούμαστε, ούτε να επηρεαζόμαστε από ανθρώπους των οποίων τις αρχές δεν σεβόμαστε, διότι δεν μας έχουν δώσει κανένα λόγο να τις σεβαστούμε, και επί του προκειμένου, είστε ανίκανοι να μας πείσετε για το ενάντιο.

Με άλλα λόγια, δεν θα μας υπαγορεύσετε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να πούμε, όχι μόνο εσείς, ούτε κανείς άλλος, όχι τώρα, αλλά ποτέ. Δεν έχει σημασία πόσο πολλές σημαίες μας θα κάψετε, δεν έχει σημασία σε πόσες πολλές πρεσβείες μας θα επιτεθείτε, η ελευθερία του λόγου θα επικρατήσει και θα την ρουφήξετε μαζί με τ' αυγό σας και θα σας αρέσει και αν δεν σας αρέσει στη χώρα σας. Τελεία και Παύλα (. \_). "Έλεος πια!