

Η παμπόνηρη Τουρκία συνεχίζει υποκριτικά να παραπλανά τη Δύση. Για πόσο καιρό ακόμη;

Καθ. Πέτρος Π. Γρουμπός, Ομότιμος καθηγητής

Η Τουρκία, καθημερινά προκαλεί τη Δύση με τις απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις των ηγετών της. Μόλις πρόσφατα ο πρόεδρος του εθνικιστικού τουρκικού κόμματος ΜΗΡ και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κατά τη διάρκεια εσωκομματικής συνεδρίασης δήλωσε: «δεν γίνεται να σκεφτούμε τα Δωδεκάνησα δίχως την Τουρκία. Τα Δωδεκάνησα τα έχουν **σφετεριστεί και έχουν παρθεί με παιχνίδια του ποδαριού**».

Ας μάθει καλύτερα την ιστορία των Δωδεκανήσων ο κ. Μπαχτσελί. Αρχαιότεροι κάτοικοι ήταν οι Τελχίνες και οι Κάρες, που συχνά συνδέονταν με τους τους πρώτο-ελληνικούς πολιτισμούς του Αιγαίου και το πρώιμο ελληνικό πάνθεο. Ως εκ τούτου, τοποθετούνται γενικά στο πλαίσιο της Εποχής του Χαλκού, η οποία περιλαμβάνει περίπου το 3000–1200 π.Χ., Αργότερα, κατοικήθηκαν από τους Αχαιούς και τους Δωριείς. Ήταν μέλος της πρώτης και της δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας. Μεγάλη ακμή γνώρισαν κατά τους ελληνοιστικούς χρόνους. Με την υποταγή τους αργότερα στη ρωμαϊκή κυριαρχία, τα Δωδεκάνησα αποτέλεσαν τμήμα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους (395 μ.Χ.). Το 1310 βρέθηκαν κάτω από την εξουσία των Ιωαννιτών Ιπποτών. **Οι Τούρκοι τα κατέλαβαν το 1522**. Τα Δωδεκάνησα συμμετείχαν στον ξεσηκωμό του 1821 χωρίς να καταφέρουν να ελευθερωθούν από τον βάρβαρο Τουρκικό ζυγό. Μετά από πολλές περιπέτειες, τόσο στρατιωτικές όσο και διπλωματικές, παρέμειναν υπό την οθωμανική κυριαρχία, μέχρι την έναρξη του Ιταλό-Τουρκικού Πολέμου, το 1911. Το 1912 περιήλθαν στην Ιταλική κατοχή έκτοτε η Τουρκία δεν είχε καμιά κατοχή των Δωδεκανήσων. Δηλαδή η Τουρκία είχε υπό την κατοχή της τα Δωδεκάνησα **μόνο 390 χρόνια**. Που ήταν η Τουρκία πριν το 1522;; Όπου αλλού, (εκτός από τα Δωδεκάνησα), σφάζοντας, σκοτώνοντας και υποδουλώνοντας Λαούς που ζούσαν ειρηνικά!! **Το 1912 ο πληθυσμός τους ήταν 143.482. Απ' αυτούς, οι 131.332 ήταν Έλληνες**. Η ιταλική κυριαρχία διήρκεσε μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και πέρασαν στην Ελληνική δικαιοδοσία το 1946. Φυσικά αυτό δεν έγινε με κανένα παιχνίδι του ποδαριού, όπως ισχυρίζεται ο κ. Μπαχτσελή. Η Ιταλία ηττήθηκε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 στο Παρίσι υπεγράφη η Συνθήκη Ειρήνης με την Ιταλία, σύμφωνα με την οποία τα Δωδεκάνησα

αποδίδονται στην Ελλάδα. Μετά από όλα τα παραπάνω κ. Μπαχτσελή μήπως πρέπει να ζητήσετε συγνώμη από τον Ελληνικό Λαό;

Να έλθουμε και σε ένα άλλο θέμα (**παραπλάνηση**) που δηλώνει ο τίτλος του άρθρου. Πρόσφατα ο νέο εκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τράμπ, υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος έχοντας λανθασμένες πληροφορίες για την ιστορία της Συρίας. Και αυτό οφείλετε στη παραπλάνηση που του είχαν, οι σύμβουλοί του για την Τουρκία. Ο κ., Τράμπ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του έχει προβεί σε μια σειρά από αξιόλογες δηλώσεις-θέσεις. Πιο συγκεκριμένα έχει πει σχετικά με την ανατροπή του Άσαντ: **«Η Τουρκία είναι αυτή που βρίσκεται πίσω της. Είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος, το ήθελαν για χιλιάδες χρόνια, και το πήρε»**. Ωστόσο, κ. Τράμπ η Συρία βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Τουρκικής Αυτοκρατορίας από τις αρχές του 16ου αιώνα **μόνο** μέχρι το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή το 1516 και παρέμεινε μέρος της αυτοκρατορίας μέχρι το 1918. Μετά την ήττα της Τουρκικής Αυτοκρατορίας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Συρία τέθηκε υπό τον έλεγχο της Γαλλικής κυριαρχίας το 1920. Έτσι η Συρία ήταν υπό την Τουρκική Αυτοκρατορία μόνο για 402 (1918-1516) χρόνια. Στην πραγματικότητα, το 1920 δόθηκε στη Γαλλία. Πώς λοιπόν έχει το δικαίωμα η Τουρκία να διεκδικήσει πίσω τη Συρία; Αν υποστηρίζετε αυτή την ενέργεια, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει πίσω την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, που ήταν ελληνικά για πολύ πιο πολλά χρόνια.

Πρόσφατα ο κ. Ερντογάν δήλωσε προς τους Κούρδους που βρίσκονται στη Συρία: «Οι Κούρδοι της Συρίας ή θα παραδώσουν τα όπλα ή θα αντιμετωπίσουν τη σιδερογροθιά της Τουρκίας». Ποιος δίνει το δικαίωμα στη Τουρκία να απειλεί συγκεκριμένο Λαό με τέτοιο τρόπο; Τελικά 30-35 εκ. Κούρδοι δεν δικαιούνται το δικό τους κράτος για να ζουν ειρηνικά; Παλαιότερα ο κ. Ερντογάν είχε απειλήσει την Ελλάδα: «Μια νύχτα θα έλθουμε ξαφνικά». Και για να έχουμε ένα καλό ερώτημα: Κύριε Ερντογάν με ποιο δικαίωμα και βάσει ποιας διεθνούς συνθήκης έχετε το θράσος να θέλετε να επιτεθείτε σε μία άλλη χώρα; Είτε ημέρα είτε νύχτα; Μήπως για να ανακτήσετε εδάφη που σας ανήκαν; Αλήθεια ποια εδάφη σας ανήκαν ή ανήκουν ακόμη και σήμερα; Αυτά που κατακτήσατε με το σπαθί και τη βία τα τελευταία 600 χρόνια; Εσείς τολμήσατε να πείτε πρόσφατα στον Τουρκικό λαό, σε προεκλογική σας ομιλία στο Μπιλετζίκ στην κεντρική Τουρκία, κάνοντας αναδρομή στο ιστορικό οθωμανικό παρελθόν: «Ξεκινήσαμε από τα βάθη της Ασίας, φθάσαμε στην Προύσα και μετά απλωθήκαμε στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα Βαλκάνια και φθάσαμε μέχρι τα τείχη της Βιέννης». Και συνεχίσατε: «Κάποιοι δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν την Τουρκική Αυτοκρατορία. Εμείς, ως έθνος, εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι, επειδή δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τα

όνειρά μας. Σε αντίθεση με τη βρώμικη τάξη των ιμπεριαλιστών, τα όνειρά μας είναι πάντα προς την κατεύθυνση της ειρήνης και τη δικαιοσύνης». Παχιά λόγια προς το εσωτερικό ακροατήριο, αλλά η ανθρωπότητα ξέρει για τις γενοκτονίες που έχουν διαπράξει οι Τούρκοι. Γνωρίζει για την γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και την γενοκτονία των Ασσυρίων, που αντιστοιχούν σε ποταμούς αίματος και έτσι δικαιολογείται η φράση του Νεοκλή Σαρρή: "Η Τουρκία δεν έχει Ιστορία, αλλά ποινικό μητρώο".

Έχετε το θράσος να μιλάτε για ειρήνη και δικαιοσύνη όταν απειλείτε την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδος που είναι και σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ και σας ανέχονται οι άλλες δυνάμεις του; **Ντροπή τους!** Τολμήσατε να πείτε ότι φθάσατε στα τείχη της Βιέννης! Στην Βιέννη έφτασαν πρώτοι είκοσι χιλιάδες, το 1529, οι οποίοι λεηλάτησαν όλα τα μέρη και φόνευσαν τον άμαχο πληθυσμό με τον πλέον φρικιαστικό τρόπο. Έσφαξαν τους άμαχους, βίασαν τα ανήλικα κορίτσια, ξεκοίλιασαν τις εγκύους γυναίκες, παλούκωσαν τα έμβρυα που έβγαλαν από τις κοιλιές των μανάδων τους ή τα τρύπησαν με τα δόρατά τους και τα περιέφεραν εν είδη τρόπαιου. Οι σκηνές αυτές σώθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και μεταφέρθηκαν σε όλη την Ευρώπη, ενώ επιβεβαιώνονται και από Τούρκικα χρονικά αρχεία της εποχής. Τα γνωρίζετε όλα αυτά κ. Ερντογάν; Αυτή είναι η κατεύθυνση της ειρήνης και της δικαιοσύνης που αδιάντροπα επικαλείστε και σήμερα; Δεν έχετε το ιστορικό βάρος και το ηθικό ανάστημα να ξεστομίζετε τέτοια λόγια! Γιατί, αλήθεια για πια δόξα και ποια πατρίδα θα τους μιλήσετε; Για την Τουρκική Αυτοκρατορία που διέλυσαν οι μεγάλες δυνάμεις μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο; Βάλτε το καλά στο μυαλό σας: εμείς οι Έλληνες άξια τέκνα των προγόνων μας θα προτάξουμε τα στήθη μας σε κάθε σας επίθεση προς την πατρίδα μας, είτε γίνει ημέρα είτε νύχτα.

Ο κ. Μπαχτσελή τόλμησε και ξεστόμισε: «το να ακολουθείται μια επιθετική πολιτική στην απέναντι όχθη του Αιγαίου δεν έχει να ωφελήσει σε τίποτα καμία χώρα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ τη Γαλάζια Πατρίδα». Ποιος μιλάει για επιθετική πολιτική όταν η Τουρκία εκφράζει καθημερινά την απαράδεκτη εχθρική της πολιτική; Στο Αιγαίο υπάρχει μια και μόνο Γαλάζια Πατρίδα και αυτή είναι «Ελληνική» είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να πρωτοστατεί για την επίτευξη ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Είναι η ΜΟΝΟ που μπορεί να την εγγυηθεί Η Δύση τελικά ας σταματήσει να πιστεύει όλα τα παραπλανητικά μηνύματα της Τουρκίας. Φτάνει πια! Κάποτε η Δύση πρέπει να καταλάβει καλύτερα τις ιστορικές αλήθειες και περγαμηνές της, να αναλάβει τις ευθύνες της και να τοποθετήσει τη Τουρκία εκεί που Ιστορικά ανήκει: στα εδάφη που καθορίζει η συνθήκη της Λωζάνης

για να μην πω ίσως και στα εδάφη που καθορίζει η συνθήκη των Σεβρών. Η μάλλον στα βάθη τις Ασίας από όπου και ήλθαν και που εκεί ανήκουν!

The pompous Turkey hypocritically continues to mislead the West. For how much longer?

Prof. Peter P. Groumpos, Professor Emeritus

Turkey's Leaders challenge the West daily with unacceptable and provocative statements. Just recently, the president of the nationalist Turkish MHP party and Erdogan's government partner, Devlet Bahçeli, said during an internal party meeting: "we cannot think about the Dodecanese without Turkey. The Dodecanese have been *usurped and taken with foot games*".

Let Mr. Bahçeli learn the history of the Dodecanese better. The earliest inhabitants were the Telchines and the Cares, often associated with the early Greek civilizations of the Aegean and the early Greek pantheon. Therefore, they are generally placed within the Bronze Age, which includes about 3000-1200 BC. Later, they were inhabited by the Achaeans and the Dorians. They were part of the first and second Athenian League. They flourished during the Hellenistic period. With their later submission to Roman rule, the Dodecanese became part of the Eastern Roman Empire (395 AD). In 1310AD they came under the rule of the Knights of St. John.

The Turks conquered them in 1522. The Dodecanese participated in the Greek uprising of 1821 without succeeding in freeing themselves from the barbaric-tyrannical Turkish yoke. After many adventures, both military and diplomatic, they remained under Turkish rule until the start of the Italo-Turkish War in 1911. In 1912 they came under Italian occupation and since then Turkey had no possession of the Dodecanese. In other words, Turkey had occupied the Dodecanese **for only 390 years (1912-1522)**. Where was Turkey before 1522? Everywhere else, (except the Dodecanese), slaughtering, killing and enslaving peoples who lived in peace!!! In 1912 Dodecanese's population was 143,482. Of these, 131,332 were Greeks. Italian rule lasted until World War II, when they passed to Greek jurisdiction in 1946. Of course, this was not done by any foot games, as Mr. Bahçeli claims. Italy was defeated in World War II. On 10 February 1947 in Paris the Peace Treaty with Italy was signed, according to which the Dodecanese were to be ceded to Greece. After all the above, Mr. Bahçeli, you must apologize to the Greek people!

Let's come to another topic (mislead that the title of the article states). Recently, the new president-elect of the USA, Mr. Trump made a serious mistake for the

history of Syria. And this is due to the deception that his advisers had on Turkey. Mr. Trump, before taking office, has made a series of noteworthy statements-positions. More specifically, he has said about the overthrow of Assad: **"Turkey is the one behind it. He's a very smart guy, they wanted it for thousands of years, and he got it."** However, Mr. Trump Syria was under the control of the Turkish Empire from the beginning **of the 16th century only**, until the end of the First World War. In fact, in 1920 it was given to France. So how does Turkey have the right to claim Syria back? If you support this action, then Greece should claim back Constantinople and Asia Minor which were Greek for much longer years.

Recently Mr. Erdogan said to the Kurds in Syria: «The Kurds of Syria will either surrender their weapons or face Turkey's iron fist». Who gives Turkey the right to threaten certain People in such a way? After all, 30-35 million Kurds are not entitled to their own state to live in peace? Another time, Mr. Erdogan had threatened Greece: «One night we will come suddenly». And to have a good question: Mr. Erdogan, by what right and under what international treaty do you have the audacity to want to attack another country? Either day or night?

Maybe to recover lands that belonged to you? Really what lands belonged to you or still belong today? The ones you have conquered by sword and violence over the last 600 years. Most of them have been liberated by fighting against Turkey Empire. You dared to say recently to the Turkish people, in your pre-election speech in Bilecik in central Turkey, looking back at the historical Turkish past: «we started from the depths of Asia, reached Bursa and then spread to the Middle East, all over the Balkans and reached the walls of Vienna». Of course you came from the depths of Asia (Mongolia). And you continued: «Some cannot yet digest the Turkish Empire. We, as a nation, are still standing because we have never given up on our dreams. Unlike the “dirty class” of imperialists, our dreams are always in the direction of peace and justice». Fat words for the inner audience, but humanity knows about the genocides committed by the Turks. It knows about the Armenian Genocide, the genocide of the Greeks of Pontus and Asia Minor, the genocide of the Assyrians, which correspond to rivers of blood and thus the phrase of Neoklis Sarris is justified: **"Turkey has no history, but a criminal record"**.

Do you have the audacity to talk about peace and justice when you threaten the territorial sovereignty of Greece, which is also an allied NATO country and is tolerated by its other powers? You dared to say that you reached the walls of Vienna! YES, you did! Twenty thousand Turks arrived in Vienna first, in 1529, who plundered all places and killed the civilian population in the most horrific way. They slaughtered the civilians, raped the underage girls, disemboweled the

pregnant women, palpated the embryos they took out of their mothers' bellies or pierced them with their spears and carried them around in the form of a trophy. These scenes were saved by eyewitnesses and transported all over Europe, while they are also confirmed by Turkish time records of the time. Do you know all this, Mr. Erdogan? Is this the direction of peace and justice that you shamelessly invoke today as well? You don't have the historical weight and moral stature to utter such words! Why, really, for more glory and what homeland will you speak to them? For the Turkish Empire torn apart by the great powers after World War I? Put it well in your mind: we Greeks worthy children of our ancestors will put our breasts forward in every attack from your country, **whether it is day or night.**

Mr. Bahçeli dared and uttered: «following an aggressive policy on the opposite bank of the Aegean has nothing to benefit any country. Turkey is never going to leave the Blue Homeland». Who talks about aggressive policy when Turkey expresses its unacceptable hostile policy every day against Greece? In the Aegean there is only one Blue Homeland, and this is «Greek» whether you like it or not. Greece will continue to take the lead in achieving peace in the wider region. It is the **ONLY ONE** that can guarantee it. Let the West finally stop believing all Turkey's misleading messages. Enough! Someday the West must better understand its historical truths and scrolls, assume its responsibilities and place Turkey where it historically belongs, in the territories determined by the Treaty of Lausanne, not to say perhaps also in the territories determined by the Treaty of Sevres. Or rather in the depths of Asia from where they came from!