

Η Πατρίς κινδυνεύει...

Γράφει ο Μιχάλης Τελλίδης



Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τα 80 χρόνια της ένδοξης σελίδας του ηρωικού Έπους. Η φετινή όμως επέτειος της 28^{ης} Οκτωβρίου δεν έμοιαζε με καμία από τις προηγούμενες. Για πρώτη φορά, χωρίς στρατιωτική και μαθητική παρέλαση

γύρτασε η Ελλάδα το ιστορικό ΟΧΙ, αφού όλες οι εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Στιγμές όπως αυτές με τους εύζωνες της προεδρικής φρουράς, τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων να παρελαύνουν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης και τις στρατιωτικές μπάντες να παινίζουν τον Εθνικό Ύμνο, δεν επαναλήφθηκαν φέτος. Ανάλογη ήταν η εικόνα με εκείνη της 25^{ης} Μαρτίου, οπότε είχαν ακυρωθεί και πάλι οι παρελάσεις, καθώς η χώρα ήταν σε lockdown.

Κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι εκτίμησαν πως η ματαίωση των παρελάσεων ήταν επιβεβλημένη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο συνωστισμός θα ήταν αδύνατον να ελεγχθεί και ως εκ τούτου και η διασπορά του κορονοϊού.

Στο Μόντρεαλ, όπως γνωρίζουμε, οι παρελάσεις με τις μαθητικές επιδείξεις της 28^{ης} Οκτωβρίου έχουν καταργηθεί αφότου διαλύθηκε η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων. Έκτοτε, η μοναδική παρέλαση για την επέτειο της 28^{ης} Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Τορόντο.

Ογδόντα χρόνια πέρασαν και η εθνική μας κυριαρχία απειλείται και πάλι. Οι Τουρκικές προκλήσεις, οι παραβιάσεις και οι απειλές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων. Επικίνδυνες εξελίξεις που θα πρέπει να προβληματίσουν τους πάντες. Τον ελληνικό λαό, την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όσους έχουν ρόλο και λόγο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί κανείς παρά να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία που έχει πάρει η χώρα και κυρίως για τις εγκληματικές αμέλειες των κυβερνήσεων που φέρουν ακέραιη την ευθύνη.

Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να αισθάνεται ασφαλής, βέβαιος για τη ζωή του, σίγουρος για ότι δεν θα έχει εκπλήξεις στο μέλλον.

Η πατρίδα κινδυνεύει και δυστυχώς δεν υπάρχουν στηρίγματα. Μόνο εκβιασμοί και πιέσεις, ένας ανίκανος πολιτικός κόσμος και τα ευχολόγια των «εταίρων».

Δεν υπάρχουν πλέον Βενιζέληδες και Μεταξάδες ούτε Κολοκοτρώνηδες και Καραϊσκάκηδες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο έλεος των «συμμάχων» με τους Τούρκους να χτυπούν τύμπανα πολέμου...

Η πατρίδα κινδυνεύει γιατί με συμβιβασμένους κυβερνήτες γίνεται πράξη το όραμα κάποιων ξένων παραγόντων που τη θέλουν τεμαχισμένη γεωγραφικά, ανύπαρκτη ιστορικά, υποταγμένη στην ξενοκρατία και στα μνημόνια της...

Η πατρίδα κινδυνεύει γιατί έπαψε πια να γεννά γνήσιους πατριώτες. Ιστορία χιλιάδων ετών την κατέστρεψαν μέσα σε μερικές δεκαετίες ουτιδανοί και ανθέλληνες προδότες... Η ανοχή έχει πάρει κυρίαρχη θέση απέναντι στις εξελίξεις που μας πλησιάζουν ραγδαία και απειλούν να μας αφανίσουν ως λαό και ως έθνος...

Μπροστά σ' αυτή την επερχόμενη λαίλαπα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα λόγια του μεγάλου Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια: «Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύσει εις την καρδιά μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. Ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης...»

Τιμή και δόξα στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα!

Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com