

Η Εγκαθίδρυση Της Πλουτοκρατίας

Γράφει ο Σίμος Λεπτοκαρίδης



Είμαστε μάρτυρες, αγαπητοί μου φίλοι, της κατάλυσης της ταλαιπωρημένης δημοκρατίας μας και της εγκαθίδρυσης του νεοσύστατου καθεστώτος της Πλουτοκρατίας.

Είναι πολύ σημαντικό, να κατανοήσουμε πλήρως το ολιγαρχικό καθεστώς που θα ορίζει πλέον τις κοινωνίες μας, εάν δεχτούμε παθητικά την ακόρεστη βουλμία της Wall Street και της Silicon Valley και πραξικοπηματικά εκθρονίσουν τον πατέρα τους τον καπιταλιστή Δημοκράτη και ενθρονίσουν τον τερατογενή νόθο πρίγκηπα του, τον χρυσοποίκιλο και εξωραϊσμένο

Πλουτοκράτη.

Όχι πως έως τώρα ήταν στο περιθώριο υποταγμένοι στο ύψιστο πολίτευμα της όποιας μορφής δημοκρατίας είχαμε.

Αλλά τουλάχιστον ήταν κρυμμένοι πίσω από την βελούδινη κουρτίνα του κατεστημένου και κινούσαν τα νήματα χωρίς τυμπανοκρουσίες και προπαντός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διατηρούσαν τα προσχήματα και άφηναν κάποιους χαρισματικούς του συστήματος της καλά ελεγχόμενης δημοκρατίας να κρατούν τα ηνία και να παίρνουν και κάποιες αποφάσεις εν ονόματι του λαού.

Για τους πολλούς η πλειοψηφία της λαϊκής ετυμηγορίας διοικούσε, και ας εκπροσωπούσε μόλις το ένα τέταρτο του εκλογικού σώματος. Ήταν ψιλά γράμματα και λεπτομέρειες και δεν τα ανέλυαν μην τυχόν και ξυπνήσει ο λαός.

Τα τελευταία πενήντα χρόνια μας πότισαν τόση καπιταλιστική μαστούρα που πλέον είναι σχεδόν αδύνατο να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο, το πραγματικό από το φανταστικό και το επιθυμητό από το ανεπιθύμητο

Μας έχουν εμποτίσει με αυτό το ευρηματικό κοκτέιλ της καπιταλιστικής δημοκρατίας και γουλιά – γουλιά, όπως μας το παρέχουν, μας έχουν μετατρέψει από απλοϊκούς και φτωχικούς ανθρώπους, σε ονειροπαρμένους και φαντασιόπληκτους καταναλωτές του καπιταλιστικού ονείρου.

Στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυπτα και προκλητικά τάχθηκαν υπέρ του ενός υποψηφίου και με την απεριόριστη οικονομική τους ισχύ, προώθησαν τον δικό τους ευνοούμενο, όχι γιατί νοιάζονται για τους δημοκρατικούς περισσότερο από ότι για τους ρεπουμπλικάνους, αλλά γιατί ο ένας είναι αντίθετος με τα σκοτεινά τους σχέδια και προσωρινό εμπόδιο για την επικράτηση της πλουτοκρατίας, που θέλουν να επιβάλουν με νύχια και με δόντια.

Το τερατογενές αυτό έκτρομα, βάλθηκαν να το επιβάλουν στην ανθρωπότητα χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Η Λερναία Ύδρα της Πλουτοκρατίας έχει πολλά κεφάλια και όπως μας διδάσκει η ελληνική μας μυθολογία κάθε φορά που κόβεις ένα κεφάλι πετάγονται δυο- τρία.

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα από τα πολλαπλά πλοκάμια της και ήδη έχει απλώσει τα επικίνδυνα και φαρμακερά της φιδίσια κεφάλια σε όλη την υδρόγειο και παραμονεύει την κατάλληλη ευκαιρία να ορμήσει και να κατακεραυνώσει τα ανυποψίαστα θύματα της. Μοιράζει χρήματα, εξαγοράζει συνειδήσεις και αλώνει χώρες και έθνη, χωρίς παρεκκλίσεις και αναστολές.

Το παράδοξο που και γεννά πολλά ερωτηματικά είναι ότι αποφάσισαν να υλοποιήσουν τα καταχθόνια σχέδια τους πάραυτα.

Ανέκαθεν, αυτοί έκαναν κουμάντο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Γιατί βάλθηκαν τώρα τόσο απροκάλυπτα να αλώσουν τους πάντες και τα πάντα; Η απάντηση είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη. Οι λογικά σκεπτόμενοι αναρωτιόμαστε.

Τί μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε κάποιο φρένο και ίσως μπορέσουμε να παρεκκλίνουμε και να εκτροχιάσουμε τα βρωμερά τους σχέδια;

Πρέπει να γεννήσουμε τον Τέταρτο Ηρακλή. Αλλά για να κυφορήσουμε έναν θεϊκό Ηρακλή και να μας σώσει από την Λερναία Ύδρα της Πλουτοκρατίας θα πάρει καιρό.

Απομακρυνθήκαμε πάρα πολύ από τις πανανθρώπινες αξίες του Ελληνισμού και τα Δελφικά παραγγέλματα. «Το Πάν Μέτρον Άριστον» καθόριζε την ζωή των ανθρώπων.

Στον προηγούμενο αιώνα, «Σκοτώσαμε και Τον Όμηρο» και τώρα θερίζουμε τις συμφορές.

Αυτό που προέχει να κάνουμε, εάν θέλουμε να σώσουμε τους εαυτούς μας και να παρατείνουμε την ζωή της ανθρωπότητας όπως την ξέραμε είναι να πράξουμε το αυτονόητο.

Να πούμε ΟΧΙ σε κάθε συστημικό πολιτικό και να απαιτήσουμε ένα καινούργιο Λαϊκό

Σύνταγμα, που να μας δίνει την δυνατότητα να εκλέγουμε αυτούς που πραγματικά θα μας εκπροσωπούν και όχι να εκλέγουμε αυτούς που τα συστημικά κόμματα μας ορίζουν.

Από εμάς εξαρτάται εάν θέλουμε να σώσουμε την τιμή και την υπόληψη της ανθρωπότητας από τους διεφθαρμένους πολιτικούς, που τους ψηφίζουμε όχι να υπηρετούν εμάς, αλλά τους κυρίους τους, που είναι οι άπληστοι πλουτοκράτες.