

ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ!

Γράφει ο Κώστας Πάππας

Το άρθρο αυτό έγραψα την εποχή που ο Τράμπ, «άδειασε» τους Κούρδους και όλοι βιάστηκαν, κρίνοντας επιφανειακά ως συνήθως να συνάγουν συμπεράσματα. Τότε έκανα τις κρίσεις αυτές. Τώρα επανέρχομαι διότι πιστεύω, ότι αν και δεν γίναν, μέχρι τώρα 100%, όπως τα έγραψα, έγιναν 70%. Αναμένουμε να δούμε, μέχρι ποιο ποσοστό θα επαληθευτώ. Ελπίζω 100%, αλλά και λιγότερο θα είμαι ευχαριστημένος. Εύχομαι να επανέλθω.



Πολλά και διάφορα σενάρια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από επαγγελματίες πολιτικούς αναλυτές των οποίων τις απόψεις σέβομαι τα μέγιστα, ΑΛΛΑ και απλών ανθρώπων που θέλουν να έχουν άποψη, που είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που μας παρέχει η Δημοκρατία και ο ελεύθερος και αδέσμευτος λόγος.

Με τα τεκταινόμενα θα ήθελα να εκφράσω και τις Δικές μου απόψεις, έπειτα από την φαινομενικά παράλογη και εξωπραγματική κατάσταση

που έχει δημιουργηθεί στην Συρία

- Υπάρχουν σε 4 κράτη γύρω στα 35 εκατ. Κούρδοι που αναμφισβήτητα είναι οι πιο εμπειροπρόλεμοι ανά τον κόσμο μαχητές και ξεκαθάρισαν το ισλαμικό κράτος για λογαριασμό Αμερικανών και Ρώσων, που το επιζητούσαν, ενώ η Τουρκία το στήριζε, το γνώριζαν οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι και αμφότεροι βοηθούσαν τους Κούρδους. Ένα το κρατούμενο.

- Οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι τους θέλουν. Δεν πετάς στα αζήτητα κάποιον, που πάλι σε δύσκολη κατάσταση θα σε βοηθήσει.

Ναι, αλλά θέλουνε κράτος και αυτό δυσκόλευε Ρώσους και τους Αμερικανούς που και οι 2 φλερτάρουν την ίδια ερωμένη, την χανούμισσα Τουρκία.

- Την ίδια στιγμή η Ρωσία είναι με την Συρία ανεπιστρεπτή και η Συρία δεν θέλει Κούρδους στον βορά Μία φορά, αλλά και Τούρκους 100 φορές. Επομένως απαιτείται μια λύση που θα είναι η χρυσή τομή για όλους.

- Επιτρέπουν στον αχόρταγο σουλτάνο να μπει να φτιάξει μια Buffer zone (προστατευτική για αυτόν ζώνη) στα βόρεια του Άσσαντ μέσα στη Συρία και συγχρόνως ο δήθεν «τρελός του χωριού» Τράμπ, στα καλά καθούμενα αδειάζει τους κούρδους (πολύ θεατρικό δεν το πιστέψω) και οι σκληροί μαχητές Κούρδοι ψιλό -ντουφεκάνε και οπισθοχωρούν και οι Τούρκοι ρίχνουν και αεροπορία.

- Που είμαστε τώρα; Ο Τράμπ καταδικάζει τους Τούρκους η Ρωσία το ίδιο (αυτοί πάνε για διαζύγιο ασυμφωνία χαρακτήρων και ξαφνικά συμφωνούν!!!!) και αφού οι τούρκοι είναι εντός συριακού εδάφους, πρώτη μου πρόβλεψη θα δώσουν εντολή στους Τούρκους οι μεγάλοι, να μην χρησιμοποιούν αεροπορία, ώστε να τους φέρουν στο ίδιο επίπεδο αντιπαλότητας και αναγκάζουν τον ανένδοτο Άσσαντ να ενδώσει να τα βρει με τους Κούρδους ...αλλιώς...

- Ο Άσσαντ προτιμάει να έχει τα σύνορα του προστατευμένα από τους Κούρδους παρά να έχει τους Τούρκους εκεί, επομένως τα βρίσκει να συμμαχήσει με τους κούρδους απέναντι στον κοινό εχθρό τους τούρκους, που χαροποιεί και τους Εβραίους που ο

Άσσαντ συμμαχεί με τους Κούρδους, που είναι τα αγαπημένα παιδιά των Εβραίων και σύμμαχοι τους.

- Με ένα τέτοιο στρατό και χωρίς την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας, μην ξεχνάμε, ότι και η Συρία έχει αεροπορία.

- Η Τουρκία την στιγμή αυτή, με την βουλιμία του σουλτάνου που τον διακρίνει, κατάφερε να έχει πόλεμο, όχι με τρομοκράτες κούρδους, αλλά με επίσημο στρατό μιας χώρας του ΟΗΕ και με την κατηγορία, ότι εισέβαλε σε ξένη χώρα χωρίς λόγο. Ο Τράμπ τώρα κάνει τον κινέζο, ότι δεν έδωσε τέτοια εντολή.

- Και το χειρότερο για τους τούρκους, παίζουν μπάλα σε ξένο γήπεδο με Ρώσο διαιτητή μια και ο Πούτιν με τα στρατά του διαιτητεύει και με Αμερικανούς Linesmen μια και ο «τρελός του χωριού» δέχτηκε αυτό τον ρόλο

- Επίλογος: Ένας οργανωμένος στρατός με διεθνή στήριξη ολίγων λογικά σκεπτόμενων ευρωπαϊκών χωρών, Ρωσίας, Ισραήλ, ΗΠΑ, αλλά το κυριότερο, εμπειροπόλεμος και καλά οπλισμένος, Συροκουρδικός στρατός αντιμετωπίζει στο γήπεδο του, με δικό του διαιτητή τον τουρκικό, επι το πλείστο από μισθοφόρους κοπανατζήδες, που άμα τον χάσει, που θα τον χάσει τέτοιο πόλεμο, δεν θα μπορεί να διαμαρτυρηθεί, διότι ο σουλτάνος τον επέλεξε, τον έκανε και τον έχασε.

- Οι τούρκοι πάνε πίσω στα πατρώα τους, οι κούρδοι παίζουν το ρόλο του προσάτη των συνόρων της Συρίας, ο Άσσαντ έχει ήσυχο το κεφάλι του από βορρά, έτσι και αλλιώς θα έχανε το βορρά στους Τούρκους, τώρα θα έχει ακρίτες τους Κούρδους με δικό τους κράτος, που δεν θα τον ενοχλούν.

- Στο σημείο αυτό θα δουλέψει το πάγιο αγγλοσαξονικό τροπάριο, διαίρει και βασίλευε και ο ατίθασος σουλτάνος, αν επιζήσει, που το βλέπω χλωμό, θα σταματήσει τους τσαμπουκάδες και θα εκβιάζεται εντονότερα από τους μεγάλους, μια και θα υπάρχει το αντίπαλο δέος.

- Ο Χρόνος θα δείξει και αν δεν γίνουν έτσι, τότε θα γίνουν αλλιώς. Έχω ακούσει ιστορίες που δεν επαληθεύτηκαν, αλλά το να πουλήσουν στα καλά καθούμενα 35 εκατομμύρια άριστους μαχητές, αυτό το τελευταίο δεν το τρώω με καμία κυβέρνηση, ακόμα και αν... Και ένα τελευταίο, ο πόλεμος αυτός θα εξαντλήσει οικονομικά την Τουρκία και αυτό επιθυμούν και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι

- Οι Κούρδοι απλά δεν πουλήθηκαν... Τα φαινόμενα απατούν, ως συνήθως. Τελεία και Παύλα!!