



Χρονογράφημα

ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΔΗ

Ομόνοια ή Διχόνοια

Είναι λυπηρό, αγαπητοί μου συμπατριώτες, που κάποιοι συνεχίζουν να εθελουφλούν και να προβάλλουν την αχρωματοψία τους στον Ελληνισμό του Καναδά που ο μοναδικός σκοπός τους είναι η διαίρεση και η αμφισβήτηση που σε τελική ανάλυση φέρνει μόνον διχόνοια. Υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων και που ανάλογα, βλέπουν τα πράγματα.

Η μία πλευρά βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, ενώ η άλλη μισοάδειο. Οι αισιόδοξοι και οι πραγματιστές βλέπουν την αλήθεια κατάματα, ενώ οι αμφισβητίες ετσιθελικά και φαντασιόπληκτα. Ασφαλώς, θα έχετε καταλάβει για το τί αναφερόμαστε. Για την περίφημη ποια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Οντάριο, που σας είχαμε ενημερώσει πριν δέκα μέρες. Δεν θα μπορούμε στα περί της απόφασης γιατί ήδη τα γνωρίζετε. Θέλουμε όμως να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους βάση, γιατί κάποιοι συνεχίζουν να σπέρνουν θύελλες αναμεταξύ μας και να διχάζουν αντί να μονιάζουν.

Ο αξιότιμος Ελληνικής καταγωγής γερουσιαστής του Καναδά Λεωνίδα Χουσάκος με επιστολή του συνεχάρη το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο για την επιτυχή έκβαση της δικαστικής διαμάχης που ταλαιπώρησε τον οργανισμό και θεσμικά και οικονομικά και έπλεξε το εγκώμιο της Διοίκησης και του Προέδρου της, Γιατρού Θεόδωρου Χαλάτση, για τις μεγάλες επιτυχίες της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους μεγαλύτερους Δήμους του Καναδά.

Εδώ θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ο Γερουσιαστής Χουσάκος που επί Κυβερνήσεως Harper ήταν ο πρόεδρος της Γερουσίας του Καναδά είχε φέρει σε ψηφοφορία στην γερουσία την υπόθεση για την αναγνώριση της γενοκτονίας που προώθησε φυσικά το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και καταψηφίστηκε γιατί αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο αμφισβήτησαν την νομιμότητα της διοίκησης του Κογκρέσου και δίχασαν τους γερουσιαστές και έτσι χάθηκε εκείνος ο εθνικός αγώνας της αναγνώρισης της ποντιακής γενοκτονίας.

Επίσης συνεχάρη την διοίκηση του Κογκρέσου και ο πρώην σύμβουλος και **κυβερνητικός εκπρόσωπος επί κυβερνήσεως Harper, Δημήτρης Σούδας** και τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης γύρω από την νόμιμη διοίκηση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.

Όταν, φίλοι μου, άνθρωποι του κύρους και της **προσωπικότητας του αξιότιμου Γερουσιαστή Χουσάκου και του Σούδα** βγαίνουν μπροστά και συγχαίρουν την διοίκηση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του Οντάριο, και το έργο που επιτελούν για τα εθνικά μας θέματα, νομίζω πως όποια και αν είναι η γνώμη του οποιοδήποτε άλλου είναι περιττή. Τώρα, για τα κάποια άρθρα του καταστατικού που ο Εφέτης ζήτησε να τροποποιηθούν, ελάτε στο συνέδριο πληρώστε την συνδρομή σας για να έχετε και λόγο και ψήφο.

Έτσι λειτουργούν σε ευνομούμενες χώρες, σύλλογοι, ομοσπονδίες, κοινότητες ή οργανισμοί. Εμείς είμαστε πάντα με αυτούς που προσφέρουν αφιλοκερδώς για το κοινό καλό. Συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς που μπαίνουν μπροστά ανασηκώνουν τα μανίκια τους και δίνουν κάτι από τον εαυτό τους.

Φυσικά και θα κάνουν λάθη. Φυσικά και θα πληγωθούν, αλλά έχουν την εσωτερική δύναμη να επουλώσουν με μια γάζα την πληγή τους και να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους. Όποιο και αν είναι το τέλος.

Δεν θα είμαστε ποτέ με αυτούς που πρεσβεύουν διχασμό αντί ομόνοια. Ο Ελληνισμός έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτήν την διχόνοια. Η διαμάχη των Ανθενωτικών με τους Ενωτικούς έφερε το τέλος της Βασιλεύουσας. Η διαμάχη των Βενιζελικών με τους Αντιβενιζελικούς απέβει ολέθρια. Η διχόνοια κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης έφερε τον αγώνα στο χείλος της καταστροφής.

Η διχόνοια μέρος της ψυχосύνθεσης μας ώθησε τον εθνικό μας ποιητή τον Διονύσιο Σολωμό να αναφωνήσει με σπαραχτική φωνή « Εάν μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρέπει ελευθερία.» Εμείς θα προασπιζόμαστε αυτούς που βοηθούν, σαν την καλή μαμή, προάγουν και βγάζουν από όλους εμάς τα καλά της φυλής μας και όχι τα κάποια αρνητικά.

Την διχόνοια μετά από τόση γνώση θα απεμπολήσουμε στο πυρ το εξώτερον, συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς, που πρεσβεύουν την νομιμότητα και την ομόνοια για το καλό του Ελληνισμού.

Σίμος Λεπτοκαρίδης