

Σύγχρονοι εφιάλτες...

Γράφει ο Μιχάλης Τελλίδης



Σάλο έχει προκαλέσει με τις πράξεις και τα κείμενά της η αμφιλεγόμενη Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις με αποτέλεσμα να συσταθεί κίνημα με τον τίτλο «not my president» που καταγγέλλει τα πεπραγμένα της, υποστηρίζοντας πως η νυν Πρόεδρος δεν εκφράζει όλους τους Έλληνες.

Κάποιοι μάλιστα μιλούν ακόμα και για παραίτησή της, εκτιμώντας πως δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε στα καθήκοντά της.

Απαράδεκτο θέμα προέκυψε μόλις πρόσφατα, με την μη ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, στην πρωτοχρονιάτικη δοξολογία και με την άρνησή της να ασπαστεί τον Σταυρό, αποφεύγοντας επιμελώς να πλησιάσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τηρώντας τις... κοινωνικές αποστάσεις.

Αφορμή για περαιτέρω αρνητικά σχόλια, έδωσε άρθρο της στην «Εφημερίδα των Συντακτών», μέσω του οποίου επί της ουσίας τάσσεται κατά του «εθνοκεντρικού προστατευτισμού», ο οποίος σύμφωνα με την ίδια οδηγεί στην ανελευθερία, ενώ επιτίθεται και σε όσους αντιστρατεύονται την παγκοσμιοποίηση με τη φράση «ο Ευρώ-Σκεπτικισμός είναι μια παραλλαγή της αντίδρασης στην παγκοσμιοποίηση και υποκινεί την εσωστρεφή αναδίπλωσή μας στη δήθεν εθνική ασφάλεια»...

Όπως αποκάλυψε η ημερήσια εφημερίδα «Εστία», η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απομάκρυνε από το γραφείο της όπλα του αγώνα του 1821, καριοφίλια και κειμήλια, ενώ έχει αλλάξει τον επικό πίνακα ζωγραφικής με τίτλο «Παλικάρια ατενίζοντας την Ακρόπολη» αντικαθιστώντας τα με άσχετες ρεπλίκες.

Να υπενθυμίσω εδώ ότι σε ανθελληνικές ενέργειες είχε προβεί πριν δύο χρόνια και ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος όχι μόνο δεν αντιτάχτηκε στην προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, αντιθέτως έσπευσε να την υπογράψει με πρωτοφανή βιασύνη, δεχόμενος αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα από οργισμένους διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη...

Μάλιστα, καθ' ην στιγμὴν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονες έφευγαν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον, ο κ. Παυλόπουλος δήλωνε περιχαρής στους λαθρομετανάστες: «Σας ευχαριστώ που επιλέξατε να έρθετε στη χώρα μου. Είστε ένα κομμάτι μας, θα μείνετε εδώ όσο χρειαστεί...». Ακόμη, όπου σταθεί κι' όπου βρεθεί υπερασπίζεται την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εις βάρος της Ελλάδος... Ο κύριος Παυλόπουλος θεωρείται ο μοναδικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα τελευταία 25 χρόνια, που δεν ανανέωσε τη θητεία του...

Εξάλλου, ουκ ολίγοι Έλληνες πολιτικοί, έχουν πράξει το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας εξακολουθητικώς. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε συστηματικές παραβιάσεις του ελληνικού Συντάγματος.

Ο Κώστας Σημίτης γκρίζαρε τα Ίμια... Οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και Σαμαρά κατέλυσαν την εθνική κυριαρχία, την οποία κατοχυρώνει στο άρθρο 1 το Σύνταγμα, με την ψήφιση των μνημονίων, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην έχει πλέον το κυριαρχικό δικαίωμα να διαχειρίζεται όπως θέλει τον όποιο εθνικό της πλούτο... Ο Αλέξης Τσίπρας παρεχώρησε στο κρατίδιο των Σκοπίων, ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό...

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγνόησε την ακυρότητα της σύμβασης των Πρεσπών, μη αποκαλώντας άρθρα με τα οποία κατ'εξαίρεση ένα κράτος μπορεί εξαιρετικά να την επικαλεσθεί, εφόσον τυγχάνουν παραβιάσεις της συμφωνίας ...

Σύγχρονοι εφιάλτες; Η κρίση δική σας...