

ΟΧΙ Στο Κάλεσμα Του Αρχιμεμέτη

Γράφει ο Σίμος Λεπτοκαρίδης



Η αυθάδεια του Σουλτάνου που θέλει να αντικαταστήσει και τον Ιμάμη στις μεγάλες προσευχές των Αγαρηνών και τον αρχηγό των ορθοδόξων για το προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά, τον Δεκαπενταύγουστο, έφτασε στο απόγειο της θρασύτητας και της πρόκλησης.

Είχε το θράσος ο αλλόθρησκος αρχιμεμέτης, μετά από όλα αυτά, να ανακοινώσει ότι θα επιτρέψει να γίνει λειτουργία στο μέγα μοναστήρι και να καλέσει τους

ορθόδοξους χριστιανούς

στην Τραπεζούντα και στην Παναγία Σουμελά.

Η απάντηση του κάθε λογικά σκεπτόμενου Έλληνα θα πρέπει να είναι καθολικά αρνητική και χωρίς περιστροφές και μισόλογα.

Επειδή οι ηγέτες μας, δυστυχώς διακατέχονται από ένα ανεξήγητο φοβικό σύνδρομο, από την μια και έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως από την άλλη, δηλαδή Ευρωπαϊστές και θιασώτες της παγκοσμιοποίησης και όταν ακόμη με τις αποφάσεις τους θίγουν τα συμφέροντα της πατρίδας μας.

Πρέπει φίλοι μου, εμείς ο απλός λαός να αναλάβουμε δράση και να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα στους διοικούντες, πως η Ελλάδα μας είναι πιο πάνω και από αυτήν την ίδια την Ευρώπη. Και πως πρέπει πρώτα εμείς να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα μας και μετά να ζητάμε συμπαράσταση και από τους εταίρους μας.

Τα βλέπετε και τα ακούτε. Ενώ ο κόσμος καίγεται, τα σύνορα μας καθημερινά παραβιάζονται, οι Μογγόλοι έχουν αποθρασυνθεί και από παντού μας προσβάλλουν και πολιτισμικά και εθνικά. Οι ηγέτες μας φωνασκούν για λίγο, όπως κάτι κουτάβια πίσω από καγκελόφραχτες αυλές, βάζουν την ουρά τους μετά μέσα στα σκέλια τους και αποτραβιούνται στην σκιά τους ή στην προκειμένη περίπτωση σε κάποια παραλία, θέλοντας να δείξουν στους χαχόλους που κυβερνούν, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.

Όταν ο αρχιμεμέτης, ανακοίνωσε, ότι θα μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί, αμέσως οι ηγέτες μας παραπονέθηκαν στην διεθνή κοινότητα, (μαμά- μαμά αυτό το ατίθασο παιδάκι με χτυπάει, σας θυμίζει κάτι αυτό)!, μετά έκαναν κάποιες δηλώσεις στα αργυρόνητα μέσα μαζικής αποβλάκωσης και το θέμα έκλεισε.

Ζήτησαν από την διεθνή κοινότητα κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά δεν πήραμε κανένα μέτρο που να τιμωρεί τον άπληστο παραβάτη και περιμένουμε άλλες χώρες να πράξουν για λογαριασμό μας, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε πριν από οποιονδήποτε άλλον.

Μέτρα εναντίον της Τουρκίας από την Ελληνική κυβέρνηση σε αντίποινα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος.

α). Κλείσιμο των συνόρων.

β). Απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από την γείτονα χώρα.

γ). Άρνηση των Τουρκικών αερογραμμών να προσγειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια.

δ). Κρουαζιερόπλοια που πλέουν από και σε Ελληνικά νησιά δεν θα επιτρέπεται να προσαράζουν στα αντικρινά παράλια της Ιωνίας.

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα μέτρα, αλλά αυτά σαν δείγμα στο τι μπορεί να ακολουθήσει, εάν οι Μογγόλοι συνεχίσουν να μας πλήττουν πολιτισμικά.

Πόσο δύσκολο είναι φίλοι μου, η κυβέρνηση της Ελλάδος να υιοθετήσει αυτά τα μέτρα ή μέρος αυτών ή κάποια άλλα μέτρα που αυτή θεωρεί ότι θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και συγχρόνως θα στείλουν ένα μήνυμα στην αντίπερα πλευρά του Αιγαίου, ότι έτσι εσείς, ορίστε εμείς.

Αλλά αυτά τα ελάχιστα που προτείνουμε εμείς, για να γίνουν πρέπει να έχεις ηγέτες, που όπως λένε και οι Πόντιοι αδελφοί μας, με ΚΑΚΑΛΑ και δυστυχώς οι δικοί μας έχουν κάτι καλαμπαλίκια, που μόνον σχηματικά ομοιάζουν με τα αρχέγονα γενεσιουργά υπαρξιακά όργανα. Ζητάμε λοιπόν από τους άλλους να κάνουν κάτι για μας, αλλά εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τίποτε, για να προασπίσουμε τα δικά μας ζωτικά συμφέροντα. Και αφήνουμε τον Αρχιμεμέτη πατριδοκάπηλο, να αλωνίζει την ελληνικότατη περιοχή της Μικράς Ασίας και εμείς απλοί θεατές, όνειδος στα μάτια της ανθρωπότητας και στα δακρυσμένα όμματα των προγόνων μας.

Και λέω όνειδος, γιατί σίγουρα θα αναρωτιούνται. Είναι αυτοί οι ίδιοι Έλληνες, που αντιστάθηκαν τις σιδερόφραχτες Χιτλερικές ορδές; Που βροντοφώναξαν το ΟΧΙ του 1940; Οι βαλκανιονίκες του 1912;

Είναι οι ρακένδυτοι ραγιάδες, που νίκησαν μια ολόκληρη αυτοκρατορία; Είναι οι Ελευθερομάχοι του τρισένδοξου 1821;

Και ανέχονται όλες αυτές τις εθνικές προσβολές ενός πατριδοκάπηλου και απροσδιορίστου γένους και ιθαγένειας κράτους;

ΟΧΙ στο κάλεσμα του άπατρι Αρχιμεμέτη, μονόδρομος για τους Έλληνες και την Ελλάδα.

Είθε η κωδωνοκρουσία από τις μύριες καμπάνες και τα χίλια σήμαντρα να αφυπνίσουν τους ταγούς της πατρίδας μας και να αδράξουν την ευκαιρία, που τους προσφέρει η Αγία Σοφία και να προτάξουν αντίποινα, που όχι μόνον θα στείλουν ένα υπερήφανο και πατριωτικό μήνυμα στον νέο-οθωμανισμό και στους εμπνευστές της, αλλά επίσης να τους πλήξει και οικονομικά.

Σίμος Λεπτοκαρίδης