

Ισλάμ και Ισλαμοαριστερά διαλύουν σιγά-σιγά την Ευρώπη

Γράφει η Σώτη Τριανταφύλλου



Η συγγραφέας με αφορμή το εγχείρημα Μακρόν να κηρύξει πόλεμο στο φανατικό Ισλάμ μιλάει για την Αριστερά στην Ευρώπη που συμπεριφέρεται σαν να έχει δει όραμα με τον Αλλάχ (Ισλαμοαριστερά -islamogauchistes).

«Οι μουσουλμάνοι δεν αντιλαμβάνονται καθόλου το κοσμικό κράτος και έχουν συμπαρασύρει ολόκληρη την Αριστερά η οποία από απολογητής της αθεΐας συμπεριφέρεται σαν να είδε όραμα με τον Αλλάχ. Η αριστερά έχει σταματήσει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση εναντίον των θρησκειών ή μάλλον επιτίθεται ακόμα στον χριστιανισμό, αλλά βεβαίως ποτέ στον μωαμεθανισμό. Στήριξαν και στηρίζουν το χτίσιμο τζαμιών, όλο και περισσότερων τζαμιών, ποτέ δεν θα συμφωνούσαν για το χτίσιμο εκκλησιών.

Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φέρθηκαν σαν ανθρωπάκια, επί δεκαετίες μετρούσαν τα ψηφαλάκια και ήθελαν να πάνε στον παράδεισο κάνοντας καλές πράξεις. Οι καλές πράξεις για τους μεν —τους μουσουλμάνους— απέβησαν κακές για όλους τους υπολοίπους. Δεν έλαβαν υπόψη το στοιχειώδες: ότι το ισλάμ δεν είναι «κουλτούρα», είναι επιθετική θρησκεία και ιμπεριαλιστική πολιτική.

Κάτω ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, αλλά για τον ισλαμικό τσιμουδιά», λέει χαρακτηριστικά.



«Ας πούμε ότι η συνειδητοποίηση και η αφύπνιση άρχισαν από τη Γαλλία, αν και υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες, που δεν δέχτηκαν να κατακλυσθούν από το ισλάμ και που δήλωσαν, ορθώς, πως οι μουσουλμάνοι δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένοι στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Αυτή η αντίδραση πρέπει να γίνει ο ευρωπαϊκός κανόνας: αφύπνιση ως προς τη μετανάστευση, την παραχώρηση ιθαγένειας (είναι αφελές να πιστεύουμε ότι η

ιθαγένεια δημιουργεί καλούς πολίτες: Πρέπει να προηγείται ο καλός πολίτης της ιθαγένειας), ως προς τα όρια της θρησκευτικής ελευθερίας, ως προς την έκφραση μίσους στα social media.

Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν επειδή βρισκόμασταν σε βαθύ ύπνο για πάρα πολλά χρόνια: Κι ενώ η πατρίδα κοιμόταν, χτίζονταν σαλαφιστικά τζαμιά και τη

νεολαία διαπαιδαγωγούσε το Al Jazeera, το οποίο κάποτε διαφήμιζε ο Τζορτζ Κλούνει... Όταν το ισλάμ παρουσιάζεται ως cool, σημαίνει ότι ολόκληρη η πραγματικότητα αντανakλάται σε παραμορφωτικό καθρέφτη».

Η Σώτη Τριανταφύλλου είχε κατηγορηθεί για σχόλια κατά μουσουλμάνων. Ας σημειωθεί ότι η Σώτη Τριανταφύλλου είχε σχεδόν προφητικά γράψει για τον φανατισμό και τη βία που σπέρνουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες οι μουσουλμάνοι. Είχε κατηγορηθεί (και αθωωθεί) για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο από τον Παναγιώτη Δημητρά, εκπρόσωπο του ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, για τη φράση σε κείμενο της:

«...αν οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι (που, σας διαβεβαιώ, είναι λιγοστοί και αμήχανοι μέσα στο αγριεμένο ισλαμικό πλήθος), θέλουν να αποφύγουν τον στιγματισμό, πρέπει να κατέβουν μαζικά στους δρόμους –σήμερα, τώρα– και να διαμαρτυρηθούν για τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας που διαπράττονται στο όνομα του Αλλάχ. [...]»

Η γνωστή συγγραφέας δικάστηκε για δημόσια υποκίνηση μίσους, με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο, καθώς σε κείμενό της ανέφερε και μια ρήση του Μάρκο Πόλο περί των μουσουλμάνων, ότι «φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι και μετριοπαθής αυτός που σου κρατάει για να το κόψουν».

Η απόφαση του δικαστηρίου και η αθώωση της Σώτης Τριανταφύλλου θεωρήθηκαν νίκη της ελευθερίας του λόγου στην Ελλάδα.

Πηγή: [iefimerida.gr](https://www.iefimerida.gr) - <https://www.iefimerida.gr/zoi/soti-triantafylloy-islam-kai-islamoaristera-dialyoy-n-siga-siga-tin-eyropi>