

# Οι Ανένδοτοι και το Δυσεπίλυτο της Κοινότητας μας

Γράφει ο Σίμος Λεπποκαρίδης



Τρία τα διαχρονικά προβλήματα της Ελληνικής Κοινότητας, αγαπητοί μου φίλοι, που ανέκαθεν εκκαλείτο η διοίκηση να αντιμετωπίσει. Τρεις απλές εξισώσεις που η κάθε μια απαιτεί τον δικό της ξεχωριστό κανόνα να τις επιλύσεις.

Οι σημερινοί διοικούντες τις μετέτρεψαν σε έναν τρικέφαλο λογισμικό έκτρωμα και τρόμαξαν με το αποτέλεσμα και πλέον χάσανε και τα αυγά και τα καλάθια. Α). Διαχείριση Χρέους. Β). Εκκλησίες. Γ). Μέλη.

Το χρέος είναι μεν αυτό που είναι, αλλά δυστυχώς το μεγάλωσαν με τις λανθασμένες επιλογές τους. Εκκλησίες είναι η αγελάδα που συντηρεί καθημερινά το όλο οικοδόμημα. Τις εισπράξεις του απλού κεριού στερήθηκαν και σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Κήρυξαν πόλεμο στους πάντες τα μέλη, όλοι εμείς με την απλή συνδρομή, το κεράκι, τα τελετουργικά μυστήρια, αποτραβηχτήκαμε. Αποτέλεσμα: Στράγγισαν τα ταμεία της Κοινότητας μας.

Είναι απορίας άξιο φίλοι μου, να έχει ξεσηκωθεί ο ελληνισμός του Τορόντο εναντίον των διοικούντων της κοινότητας μας και αυτοί κλεισμένοι στο καβούκι τους να ματαιοπονούν για την καρέκλα που κατέχουν. Αρνούνται πεισματικά να δράξουν την ευκαιρία που τους προσφέρει ο κορονοϊός και να πηδήξουν από το καράβι του Ελληνισμού, που με την ανικανότητα τους το οδηγούν κατευθείαν στα βράχια και σε βέβαιο χαμό. Πρέπει να βρεθεί κάποιος από το στενό τους περιβάλλον και να τους μπουγελώσει και ίσως ξυπνήσουν και συνέλθουν από την παραζάλη και αντικρύσουν το φως το ανέσπερο της αληθείας, μέσα στην σκοτοδίνη που έχουν βουρλιστεί. Με τις λανθασμένες επιλογές τους και τις ανεκδιήγητες ενέργειες τους έφεραν την κοινότητα μας στο χείλος του γκρεμού και αυτοί στην κοσμάρα τους.

“ Άμα δεν σε θέλει το χωριό παπάς δεν γίνεσαι”, δεν σας το ψιθύρισε κανείς. Αλλά που τους θυμήθηκα τους καημένους τους παπάδες των τεσσάρων εκκλησιών της κοινότητας μας, που εδώ και μερικά χρόνια τους έχετε απλήρωτους. Αρνείστε αδικαιολόγητα να τους καταβάλετε τα δεδουλευμένα.

Και αυτό είναι μία από τις αρνητικές πρωτιές σας. Πού ακούστηκε να μένει απλήρωτος ο ιερέας για μερικά χρόνια τώρα.

Διασύρατε τις κυρίες της φιλοπτώχου και φτάσατε και στο σημείο να τις μηνύσετε. Έχετε σύρει την αρχιεπισκοπή στα δικαστήρια. Με τους απλήρωτους παπάδες στις δικαστικές αίθουσες θα λύσετε τις διαφορές σας.

Και έχετε το θράσος να παραπονιέστε ότι ο Ελληνισμός αποτραβήχτηκε από κοντά σας. Εσείς μας διώξατε από το σπιτικό μας. Μέχρι να παραιτηθείτε η πλειοψηφία του Ελληνισμού δεν πρόκειται να ακούσει το κάλεσμα σας για βοήθεια. Αυτό μας το καταμαρτυρούν τα χιλιάδες τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουμε δεχθεί

από τότε που ανακοινώσατε τα πωλητήρια σχέδια σας. Μη το ταλαιπωρείτε άλλο. Μη το κουράζετε. Το γοργόν και χάριν έχει.

Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή. Νέα διοίκηση που να χαίρει της εμπιστοσύνης και να αφουγκράζεται τον παλμό της παροικίας μας. Και το σπουδαιότερο να ανοίξει τις πόρτες της κοινότητας μας και να μας αγκαλιάσει όλους.

Όλοι μαζί θα βγάλουμε την κοινότητα μας από το τέλμα που την έχετε σπρώξει.

Μόνοι σας είστε καταδικασμένοι σε βέβαια αποτυχία.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μην το αρνείστε και προς θεού μην σταθείτε εμπόδιο.

Πρέπει να σώσουμε την Κοινότητα μας.

Είναι μια πρόσκληση που κανείς μα κανείς δεν θα ολιγωρήσει να δώσει το παρών και να βοηθήσει, σύμφωνα με τις δυνατότητες του.

Όταν ηχήσουν οι σάλπιγγες όλοι οι συμπατριώτες θα τρέξουν στο κάλεσμα.

Το διοικητικό μοντέλο που επιβάλλατε στην κοινότητα μας δεν εκπροσωπεί τις αξίες και τα ιδανικά μας.

Διασύρετε και προσβάλετε τον Ελληνισμό στα μάτια των Καναδών και μας μειώνετε σε βαθμό ανεπίτρεπτο.

Δεν είστε ικανοί να μας εκπροσωπείτε. Το πολιτισμικό μας κύρος το έχετε καταρρακώσει. Έχετε δημιουργήσει ένα περιβάλλον τοξικό στο σπίτι του Ελληνισμού.

Δεν μπαίνετε στον κόπο ούτε να απαντήσετε στα τόσα ερωτήματα που σας έχουμε θέσει.

Έχουν αναλάβει κάποιοι φίλοι τους να υπερασπίζονται τις πράξεις τους αλλά εις μάτην. Και αυτοί οι ίδιοι παραδέχονται τα λάθη και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η μοναδική λύση είναι το ξεπούλημα.

Τους απαντάμε λοιπόν εξ ονόματος της πλειοψηφίας των συν πάροικων μας, ότι αυτοί δεν έχουν καμία τέτοιου είδους εντολή.

Αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Έχουν απομονωθεί και έχουν βουλώσει τα αυτιά τους για να μην ακούν την γενική κατακραυγή.

Ακόμη και οι ελάχιστοι που τους υποστηρίζουν, μιλούν χαμηλόφωνα για αλλαγή.

Εμμέσως τους παρακινούν να παραδώσουν την διοίκηση σε μια ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ για το καλό της κοινότητας. Η αντιπαλότητα δεν ωφελεί σε κανέναν και προπάντων χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Έχουν απωλέσει πλήρως την εμπιστοσύνη του κόσμου και η παραίτησή τους είναι μονόδρομος. Γιατί απλούστατα είναι απαίτηση της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνισμού του Τορόντο.

Τα χιλιάδες τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουμε δεχθεί το καταμαρτυρούν απερίφραστα.

Όλοι εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο παρόν συμβούλιο για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, αλλά στο σημείο που έφεραν την κοινότητα μας χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους, νέα πνοή, νέο ξεκίνημα.